

### Goud waard

Op school kom je in aanraking met de rest van de wereld. Stap voor stap wordt jouw cirkeltje steeds groter. Eerst papa, mama, thuis en dan soms bij opa en oma. Daarna is er ineens de klas, andere kinderen, andere volwassenen met andere gewoontes, andere ideeën. Je merkt dat hier soms rare regels gelden, andere normen en zelfs andere waarden. De wereld in al zijn diversiteit komt op jouw pad.

En dan is er een meester of juf die confronteert jou met ideeën waar je thuis nog nooit van hebt gehoord, die misschien wel haaks staan op wat jouw familie normaal vindt.

Zo komt menig kind op school voor het eerst in aanraking met allerlei vormen van kunst, moderne schilderijen die ze thuis 'geklieder' vinden. Of je hoort voor het eerst in je leven dat er mensen zijn die niet in een god geloven, of juist wel, maar dan in een andere god.

Zo rolde mijn gereformeerde wereldbeeld flink ondersteboven toen een leraar ons de opdracht gaf om een aantal bijbelverhalen te vergelijken met mythologische verhalen uit het oude Mesopotamië. Alles kwam voor mij in een ander perspectief te staan. Ik ben die leraar nog steeds dankbaar, want hij zorgde voor mijn vrijheid!

Misschien is dit wel één van de belangrijkste functies van de school: kinderen op verantwoorde manier in contact brengen met andere werelden, hen leren dat de mensheid heel divers is, dat je van mening kunt verschillen met anderen en dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Jij mag een eigen mening hebben, maar die moet je wel leren onderbouwen. De ander denkt er misschien anders over en heeft daar wellicht goede redenen voor. Maar die ander is een mens zoals jij en hij verdient hoe dan ook respect. Zelfs als je het totaal niet met hem eens bent. De school leert jou op onderzoek uit te gaan naar het leven van die ander, naar wat hem of haar drijft, de school leert je het verschil tussen feiten en meningen, tussen betrouwbaar en fake nieuws.

Soms is dat bedreigend, je twijfelt aan de zekerheden waar je tot nu toe op vertrouwdde; in discussies verdedig je die wankele zekerheden hartstochtig. En als je thuis vertelt waar je op school mee bezig bent, krijg je daar de wind van voren. Hopelijk heb je een leraar die je steunt in je worsteling, die begrip toont voor jouw wereld, maar die jou ook meeneemt naar die andere wereld.

Zo'n leraar is goud waard en verdient de hoogste onderscheiding: Legion d' Honneur.... Niet pas als hij dood is, maar als hij leeft en heel veel betekent voor al die kinderen die hun weg moeten vinden in deze vreemde wereld....