



Korczak Bulletin jrg. 10 nr. 2, mei 2023

“In elke situatie zullen opvoeders moeten proberen te verstaan waarom een kind doet zoals het doet en wat het nodig heeft.”
(Janusz Korczak)

Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op onze website: <http://korczak.nl/stichting/>

Korczak conferentie: Democratie moet je doen op zaterdag 11 november 2023

Op zaterdag 11 november 2023 wordt de Korczak Conferentie gehouden in het Kinderrechtenhuis te Leiden. Thema is: “Democratie moet je doen.” In samenwerking met het Kinderrechtencollectief wordt een mooi programma ontwikkeld. Medewerking onder meer van prof. dr. Micha de Winter, Save the Children, De Vreedzame School, kinderboekenschijver Jacques Vriens, en deelname van een kinderraad. Ook onze zusterorganisaties in Polen en Duitsland houden dit jaar een conferentie rond hetzelfde thema “Teaching democracy is doing democracy”. **Reserveer nu de datum;** later volgt nadere informatie over het programma en kunt u zich aanmelden.

Janusz Korczak Studentenprijs

Dit jaar stellen we weer een Janusz Korczak Studentenprijs beschikbaar voor studenten. Deze keer voor hen die een master-opleiding (HBO en/of WO) volgen en een bijzonder product of project hebben ontwikkeld tijdens hun studie, waarbij de rechten van kinderen centraal staan.



Janusz Korczak
Studentenprijs 2023

Ben je student? Meld je aan! Ben je studiebegeleider: bespreek dit met studenten die hier voor in aanmerking komen!

Zie voor uitgebreidere informatie de flyer. Te vinden op: [/Flyer-Studentenprijs-2023](#)

Jaarverslag 2022



Tijdens de bestuursvergadering van de Janusz Korczak Stichting van 18 april jl. werd het Jaarverslag 2022 vastgesteld. We kijken terug op een jaar waarin we na de coronatijd weer vele activiteiten hebben kunnen ontwikkelen en zijn trots op al die vrijwilligers die zich hebben ingezet. Ook financieel zijn we een gezonde organisatie. Benieuwd naar het jaarverslag?

Kijk op:

[JAARVERSLAG-Janusz-Korczak-Stichting-2022](#)

Nash Dom-kamp in 2023

De voorbereidingen voor het kamp dat van 4 t/m 10 augustus 2023 zal worden gehouden, zijn in volle gang. Inmiddels hebben we een complete staf, zie: <https://www.nashdom.nl/begeleiders/>. Dit keer zal het kamp in De Panoven te Zevenaar (GLD) worden gehouden. Het zit al helemaal vol! We hopen dat het weer een fantastische week zal worden, in de geest van de vakantiecampen zoals Janusz Korczak die ook organiseerde.

Voor begeleiding zoeken we nog enkele mannen! Interesse? Mail dan naar nashdomnl@gmail.com

De Vrolijkheid



De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars en regelaars. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders worden kunstprojecten op vele azc's gerealiseerd.

Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zie de website: <https://vrolijkheid.nl/>

Al diverse jaren verzorgen we jaarlijks een Korczak-training voor vrijwilligers van De Vrolijkheid die in vele azc's in Nederland werken met kinderen. Begin april werd er weer een mooie studiedag gehouden in het gebouw van De Vrolijkheid in Amsterdam, en inmiddels zijn er afspraken gemaakt om ook in november een training te verzorgen. Dit keer op locatie in Emmen.

Wie moet er passen?

Ons nieuwe jaarboek 2022 "Wie moet er passen?" mag zich verheugen in een ruime belangstelling vanuit het onderwijsveld. We hebben al diverse lezingen mogen verzorgen rond het thema, o.a. voor enkele Samenwerkingsverbanden. We kunnen op aanvraag een speciale scholing voor schoolteams verzorgen, afgestemd op de situatie van de school.



Mocht u of uw organisatie belangstelling hebben voor een inleiding of scholing rond dit thema, neem dan contact op met ons: info@korczak.nl

Bij het NIVOZ verscheen een lovende boekbespreking, te vinden op [NIVOZ boekbespreking](#). Een recensie in het blad "Van Twaalf tot Achtien" sprak van 'Een must read voor alle onderwijscollega's, ook zeer geschikt voor studenten.'

Reis naar Polen in oktober

In het najaar hopen wij voor de liefhebbers een speciale studiereis (weekend van 27 t/m 29 oktober) naar Polen te organiseren rond het leven en werk van Janusz Korczak. Wij willen diverse plaatsen bezoeken die in de geschiedenis van Korczak belangrijk zijn. We zullen o.m. de Joodse begraafplaats bezoeken waar het standbeeld van Korczak en de kinderen staat, en het vroegere weeshuis waar nu het Korczakianum is



gevestigd: een uitgebreid archief en tentoonstelling rond het leven en werk van Janusz Korczak. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Hebt u belangstelling? Laat het ons weten! Nadere informatie via info@korczak.nl

Joke van Leeuwen nieuw lid Comité van Aanbeveling

De bekende kinderboekenauteur Joke van Leeuwen heeft zich bereid verklaard toe te treden tot ons Comité van Aanbeveling. Naar aanleiding van haar boek 'Beginnelingen' (zie bij Boekentips), waarin zij een hoofdstuk over Janusz Korczak heeft geschreven, zochten wij contact met haar. Zij gaf direct een positief antwoord op onze vraag. Wij heten haar van harte welkom en zijn blij met haar steun. Zie voor meer informatie haar website: <https://www.jokevanleeuwen.com/>

Marc Dullaert en Lars Westra nieuwe voorzitters Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief heeft twee nieuwe voorzitters, Marc Dullaert, voormalig Kinderombudsman, neemt de taak van voorzitter op zich en zal dit samen gaan doen met vicevoorzitter Lars Westra. Lars is zestien jaar oud en de allerjongste vicevoorzitter van het Kinderrechtencollectief.

'We willen dat kinderrechten niet alleen worden gewaarborgd in overheidsbeleid en in wetgeving maar ook in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft. Worden de rechten van kinderen in Nederland niet gerespecteerd? Dan zien wij het als onze taak om voor deze kinderen en hun rechten op te komen', aldus voorzitter Marc Dullaert. Dullaert neemt het stokje over van Huri Sahin, die in december 2022 is benoemd als burgemeester in de gemeente Rijswijk.

Marc Dullaert zet zich al jaren in voor de rechten van het kind. Hij was de eerste Kinderombudsman van Nederland en is de oprichter van KidsRights. Dullaert is grondlegger van de Internationale Kindervedesprijs en vanaf 20 april de nieuwe voorzitter van Kinderrechtencollectief. 'Op mijn inzet voor kinderen in Nederland kan gerekend worden. Ik ben blij dit samen met Lars te gaan doen want het is hoog tijd om kinderen en jongeren een podium te geven en naar ze te luisteren.'

Toen kinderrechtenactivist Lars Westra zag dat het Kinderrechtencollectief een voorzitter zocht, heeft hij direct zelf het initiatief genomen om zich als vicevoorzitter aan te bieden. Lars vindt dat Artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag, waarin staat dat kinderen hun mening mogen geven als het over zaken gaat die hen aangaan, beter moet worden nageleefd. *'Luister meer naar wat kinderen zelf willen, veel kinderen weten heel goed wat hun mening is en wat goed voor ze is. Geef kinderen daarom de kans om mee te denken over nationaal beleid dat kinderen aangaat.'*

De Janusz Korczak Stichting wenst Marc en Lars veel succes bij hun werk en wij hopen op een prettige samenwerking in de toekomst.

Hulp voor kinderen in Oekraïne

De hulpactie die Theo Cappon samen met Boekhandel Jimmink en de Janusz Korczak Stichting heeft opgezet voor het weeshuis in Kyiv waar ruim tweehonderd gehandicapte weeskinderen verblijven, blijft helaas hard nodig. Directeur van het weeshuis is Bogdan Bashtovy van de Korczakstichting in Oekraïne. Bovendien steunen we hiermee "Goed Brood" in Kyiv, een project waar dagelijks brood wordt uitgedeeld aan mensen die door de oorlog alles zijn verloren.

Het eerder gehouden benefietconcert leverde ruim € 6000,— op. Zie voor een verslag bijlage 4.

Verdere informatie: <https://boekhandeljimmink.shop/goed-brood-van-goede-mensen>

Wil je ook financieel steunen? Je kunt een bijdrage overmaken op de bankrekening van: Boekhandel Jimmink BV, rek nr. NL06 INGB 0000 6017 00 o.v.v. Hulp via Korczak.

Herdenking tien jaar Joods Kindermonument Rotterdam

Op donderdag 13 april jl. werd in aanwezigheid van honderden leerlingen van Rotterdamse basisscholen een speciale herdenking gehouden bij het Joods Kindermonument, ter gelegenheid

van het tienjarig jubileum van het monument. De kinderen hadden namen van die vermeld staan op het monument geadopteerd en onderzoek gedaan naar de geschiedenis van deze Joodse kinderen. Onze Korczakstichting werkte in de persoon van Arie de Bruin mee aan het project. Op de dag zelf werd ook de musical "Struikelsteen" gepresenteerd voor de leerlingen in de pabo van Hogeschool Inholland Rotterdam. Een uitgebreid verslag vind je in bijlage 4

Boekentips

1. *De meester van Warschau*, Mario Escobar. Uiyg. Kok Boekencentrum. ISBN : 9789029734257



Deze roman speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog in Warschau. Janusz Korczak is de directeur van een Joods weeshuis als de nazi's op 1 september 1939 Polen binnenvallen. Meer dan vierhonderdduizend Joden, waaronder de kinderen uit het weeshuis Dom Sierot, worden opgepakt en gedwongen om in het getto te gaan wonen. Er wordt alles op alles gezet om de kinderen te beschermen tegen ziekte, honger en de gruwelijkheden van het nazi-regime. Zo creëert Korczak met de andere medewerkers en inwoners van het weeshuis een baken van hoop in donkere tijden. Een aangrijpend, op waarheid gebaseerd verhaal. Elke Korczak-kenner zal veel elementen van het denken en doen van Korczak herkennen.

2. *When We Had Wings: The Gripping Story of an Orphan in Janusz Korczak's Orphanage*, Tami Shem Tov. Uitg. Amsterdam Holocaust Publishers. ISBN 9789493276758



'Tot ze mijn benen braken, kon niemand sneller rennen dan ik. Dankzij mijn geweldige snelheid won ik races, ontsnapte ik aan straatbendes en pestkoppen, en slaagde ik er ook in om te grijpen en te rennen, om te stelen. Ik was trots op mijn rennen, maar niet op stelen. Ik haatte het vooral om een dief en de zoon van een dief genoemd te worden, maar dat was de waarheid.'

Wanneer Janek Wolf bij het weeshuis van Janusz Korczak aankomt, krijgt hij een unieke kans om zijn lot te veranderen. Het is een plek die wordt beheerd door de kinderen en hun samenleving is gebaseerd op vriendschap, solidariteit en rechtvaardigheid. Zullen ze hem accepteren? Kan hij zijn gewoonten op straat

doorbreken en een van hen worden? En zou hij misschien een nieuwe droom kunnen vinden? Een prachtig boek waarin het leven in het weeshuis van Korczak vanuit kinderoogen op indrukwekkende wijze wordt beschreven. (Engelse uitgave)

3. *Kajtus, Tovenaar*, Janusz Korczak (bewerking Karel Eijkman), Uitg. JKS/Uitgeverij Levendig



Dit kinderboek van Janusz Korczak is enkele jaren geleden opnieuw vertaald en bewerkt door Karel Eijkman. Een prachtig verhaal over Kajtus die droomt dat hij kan toveren en de wereld op die manier beter kan maken.

Het boek is nu in de ramsj! **Je kunt het bij ons (info@korcak.nl) bestellen voor slechts € 3,- per stuk (+ verzendkosten).** Er zijn nog ruim 150 exemplaren. Wellicht een mooi cadeau voor een klas die afscheid neemt...??? Wees er snel bij, voordat dit unieke koopje weg is.

4. *Beginnelingen*, Joke van Leeuwen. Uitg. Querido. ISBN : 9789045127354



Van Frida Kahlo tot Anton de Kom, van Pelé tot Janusz Korczak: in *Beginnelingen* vertelt Joke van Leeuwen over de jonge jaren van vierentwintig onvergetelijke mensen.

Ze zijn afkomstig van over de hele wereld en allemaal bekend geworden, bijvoorbeeld als filmster, voetballer of voorvechter voor kinderrechten.

Als kind en jongere maakten zij vaak ongelooflijke dingen mee: van oorlog en slavernij tot gevangen zitten in je eigen huis. Maar veel is ook heel herkenbaar: armoede, rijkdom, gescheiden ouders, twijfels, verliefdheid, opstandigheid, ziekte, verlies, kracht, moed... Door hun jeugd uitgebreid te beschrijven schetst Joke van Leeuwen een beeld van het land en de tijd waarin ze opgroeiden, en maakt ze duidelijk hoe deze bijzondere mensen geworden zijn wie ze zijn. Het hoofdstuk over Korczak is prachtig geschreven. Een mooi boek voor kinderen en andere volwassenen!

agenda

- 30 mei: studiedag CON Wereldschool Schiedam
- 31 mei: gastlessen over Passend Onderwijs (Inholland Dordrecht)
- 10 juni: gastlezing Ned. Academie voor Psychotherapie te Amsterdam
- 1 juli: Bestuursdag JKS
- 4 t/m 10 augustus Nash Dom kamp in Zevenaar
- 9 sept.: International Korczak Seminar in Genève (CH)
- 27 sept.: studiemiddag voor SWV Hoeksche Waard over "Wie moet er passen?"
- 27 t/m 29 okt. Studiereis Korczak Warschau
- 1 nov.: Training voor De Vrolijkheid in Emmen
- 3 – 5 nov.: IKA International Korczak Conference in Sousse (Tunesië)
- 11 nov.: Korczak conferentie Kinderrechtenhuis Leiden. Thema: Democratie moet je DOEN ('Teaching democracy is doing democracy')
- 17 nov.: Korczak conferentie Warschau: 'Teaching democracy is doing democracy'

Dit bulletin wordt met de grootste zorg samengesteld. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de redactie: info@korczak.nl. Aan de informatie in dit Bulletin kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright (c) 2023 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin.

Bijlage 1: Waarom doe jij zo vervelend?

"In elke situatie zullen opvoeders moeten proberen te verstaan waarom een kind doet zoals het doet en wat het nodig heeft." (Korczak)

"Waarom luister je nou niet gewoon, waarom doe je zo vervelend?" Elke opvoeder komt het zo nu en dan tegen: kinderen die tegendraads zijn, agressief worden, stil en teruggetrokken, kinderen die pesten, die een grote bek geven, altijd onrust creëren in de groep of vechten. We hebben er allerlei kwalificaties voor: gedragsproblemen, lastige kinderen, onhandelbaar, dwars, puberaal. Dat kinderen (mensen) soms vervelend zijn, is normaal. De vraag is of zij vervelend 'zijn' of dat wij als opvoeders het vervelend 'vinden'? We noemen het storend gedrag wanneer dat gedrag een negatieve invloed heeft op ons of op het kind zelf en zijn omgeving.

Gedragsproblemen en gedragsstoornissen liggen in elkaars verlengde, waarbij gedragsstoornissen ernstiger zijn dan gedragsproblemen. Als het gedrag heel problematisch is, langere tijd aanhoudt en een kind ernstig belemmert in zijn ontwikkeling is het gebruikelijk om van een gedragsstoornis te spreken. In onze tijd zijn we geneigd te zoeken naar medische oorzaken en worden pedagogische problemen ook regelmatig met medische middelen aangepakt. We grijpen naar Ritalin voor kinderen die het label ADHD hebben gekregen en schrijven antidepressiva voor aan pubers die zich terugtrekken in zichzelf. Symptoombestrijding in de hoop dat het over gaat... Wanneer een kind medicijnen krijgt die het 'problematische' gedrag onderdrukken, valt daarmee meteen de noodzaak weg om naar andere (wellicht wezenlijker) oorzaken en andere oplossingen te zoeken.

Korczak had natuurlijk ook regelmatig met storend gedrag van kinderen te maken. Hij vroeg zich eerst altijd af: *"Waarom doet een kind zoals het doet?"* Dat dat niet altijd prettig is voor jou als opvoeder is ook duidelijk. Dan moet je maar een ander vak kiezen. Hij waarschuwt opvoeders die met een roze bril aan dit vak begonnen zijn: *"Een opvoeder die een internaat (of 'school' adb) binnenkomt met de schone illusie dat hij een wereldje binnentreedt van reine, gevoelige, oprechte zieltjes, wier gunsten men zo gemakkelijk kan verwerven en wier vertrouwen men kan winnen, zal snel ontgoocheld raken. In plaats van het dan degenen kwalijk te nemen die hem hebben misleid, en ook zichzelf omdat hij hen geloofde, gaat hij tekeer tegen de kinderen, dat zij niet aan zijn verwachtingen hebben beantwoord."* (Korczak, 1985)

Steeds dwingt hij ons om zelf na te denken: Waarom doet het kind zoals het doet? Heeft dat met mij te maken, gedraagt het zich bij anderen ook zo? Wat heeft dit kind al meegemaakt in zijn leventje? Waarom verzet het zich, waar is het bang voor? Waarom let hij niet op, waar zit hij nu aan te denken? Waarom eis ik dit eigenlijk van de kinderen? Korczak schrijft: *"Je begaat steeds consequent de fout het gerechtvaardigde verzet van een kind aan te vechten."* Zijn boek *Hoe houd je van een kind?* staat vol met verhalen waarin hij ons steeds de kant van het kind laat zien.

Hij geeft geen recept, maar zegt dat je dit zelf moet zoeken, als het even kan samen met het kind. Want, kom je er na alle observaties en orthopedagogische onderzoeken nog niet uit, dan heeft Korczak een belangrijke tip: vraag het hem of haar zelf! Neem het kind serieus en ga met hem in gesprek, ga met hem spelen en kijk wat voor hem belangrijk is. Zo liet ik ooit een "uitzonderlijk lastige" leerling in groep 8 een gebruiksaanwijzing voor zichzelf maken. Het gesprek dat wij daar samen over hadden liet mij pas zien waarom hij deed zoals hij deed en wat hij echt nodig had van mij.

(arie de bruin)

Bijlage 2 Korczak aan het woord



Wij verkeren in de illusie dat een kind langdurig zoet gehouden kan worden met het idee dat we leven in een onschuldige wereld, waarin alles eenvoudig, goedmoedig en begrijpelijk is; wij menen dat het ons zal lukken onwetendheid, zwakheid, tegenstellingen, onze eigen nederlagen en struikelingen en het ontbreken van een recept voor geluk, verborgen te houden.

.....

Kinderen vallen ons op, wanneer ze hun vreugde of verdriet op stormachtige wijze laten blijken, wanneer ze anders zijn dan wij. Maar hun zonnige stemmingen, hun stil peinzen, hun diepe ontroering, hun pijnlijke verwondering, hun bittere argwaan en vernederende twijfels, waarin ze op ons lijken, worden door ons niet opgemerkt.

Een 'echt' kind is niet alleen het kind dat hinkelt, maar ook het kind dat nadenkt over de geheimen van dat

wonderbare sprookje dat het leven is. De enige kinderen die hier niet bij horen, zijn de werkelijke 'namaak-kinderen' die voor de 'show' van volwassenen geleerde of overgenomen uitdrukkingen herhalen.

Een kind kan niet denken als een volwassene, maar het kan wel op een kindermanier stilstaan bij de belangrijke problemen van volwassenen; door gebrek aan kennis en ervaring wordt het gedwongen anders te denken.

(UIT: J. Korczak, 1985. *Hoe houd je van een kind, deel 1*, nr. 85 en 86, Uitg. Bijleveld, Utrecht)

Bijlage 3 Muzikale en financiële steun voor onze Korczak vrienden in Kyiv

(door Theo Cappon, bestuurslid JKS)

De in het voorjaar en de zomer van 2022 gehouden Oekraïne actie van onze Janusz Korczak Stichting en boekhandel Jimmink was een groot succes. Klanten werden geattendeerd op de schrijnende situatie van talloze weeskinderen in de Donbas en de regio Kyiv en de inzet van onze Korczakvrienden ter plaatse. We konden ruim € 6000 naar Oekraïne overmaken.

Rond Kerst 2022 realiseerden we ons dat de oorlog nog in volle hevigheid voortraasde, met alle dramatische gevolgen voor de bevolking.

Onze Stichting en boekhandel Jimmink besloten daarom tot een ambitieus initiatief: een benefietconcert met een bijzonder programma en vooral bijzondere musici.



Het was hartverwarmend te zien hoe spontaan ensembles, koren en solisten belangeloos aanboden om een bijdrage te leveren. De Lutherse kerk in de Rivierenbuurt in Amsterdam stelde haar kerkgebouw gratis ter beschikking. En zo zat op 29 januari jl de kerkzaal boordevol bezoekers om te genieten van een prachtig concert.

We vermelden het vrouwenkoor Soroki met Oekraïense en Georgische liederen, het Ansem kwartet met studenten van het Amsterdams Conservatorium en als hoogtepunt de bekende zangeres Shura Lipovsky (en begeleiders) met aangrijpende Jiddische liederen. Het geheel was een eclatant succes. We konden na afloop Yuri Vutianov en Bogdan Bashtoviy verblijden met ruim 6000 euro.



Veel dank, ook namens de kinderen in Oekraïne, aan iedereen die zo genereus heeft bijgedragen.

Bijlage 4 Herdenking tien jaar Joods Kindermonument

“Vele kinderen hebben hier gestaan, in de afgelopen tien jaar sinds het monument hier is. Zij hebben deelgenomen aan het project “Jij hoort in onze klas”; zij zochten naar de naam van “hun” kind en legden een bloem of een steentje.

Maar ook ruim tachtig jaar geleden stonden hier vele kinderen... soms samen met hun ouders, of opa en oma... zij konden niet terug naar hun klas, hun school of hun thuis... zij werden hiervandaan weggevoerd... en wij weten wat daarna gebeurde. Om hen te herdenken zijn we hier vandaag bij elkaar.”



Zo opende Arie de Bruin van de Janusz Korczak Stichting, tevens voorzitter van de onderwijsgroep van Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument op 13 april de speciale herdenking bij het monument in Rotterdam. De herdenking werd bijgewoond door enkele honderden kinderen van Rotterdamse basisscholen en andere belangstellenden. Op het kindermonument staan de namen van 686 Joodse kinderen van 0 t/m 12 jaar die gedurende de Tweede Wereldoorlog vanuit Rotterdam werden weggevoerd en vermoord.

Kinderen van diverse basisscholen hebben namen van Joodse kinderen geadopteerd en met hun klas zijn zij op onderzoek uitgegaan naar de geschiedenis van deze kinderen, waar zij vroeger woonden en wat er met hen is gebeurd. Tijdens de herdenking werd stilgestaan bij deze dramatische geschiedenis en kinderen droegen gedichten voor die zij gemaakt hadden.

Theo Schut, voorzitter van Stichting Loods 24 en wethouder Achbar van de gemeente Rotterdam vertelden de kinderen hoe belangrijk het is dat zij dit nu weten en dat we samen kunnen strijden voor een wereld waarin uitsluiting en discriminatie niet meer voorkomen.

Naast de herdenking bij het monument werd voor de kinderen ook de musical "Struikelstenen" opgevoerd door het kinderkoor van basisschool Christophoor, samen met vijf Rotterdamse spelers van theaterscholen, begeleid door een professioneel combo. Het geheel stond onder leiding van Mirjam Kroonenburg.

In de musical staat het indrukwekkende verhaal centraal van Mirjam, een Rotterdams meisje dat werd weggevoerd en nooit terugkwam. Nu ligt er een Struikelsteen bij het huis waar zij woonde. De voorstelling maakte diepe indruk op de kinderen van de basisscholen en andere aanwezigen; je kon een speld horen vallen tijdens de opvoering.

Al ruim tien jaar wordt op diverse Rotterdamse basisscholen het project "Jij hoort in onze klas" uitgevoerd. De geschiedenis van de Holocaust komt op die manier voor de kinderen dichtbij: het gebeurde ook hier, in hun straat, in hun stad, en soms zelfs op hun eigen school. Terecht werd er stilgestaan bij het tweede lustrum van dit waardevolle initiatief van de stichting Loods 24 en Joods Kindermonument.



foto's : Pascal Lugtmeijer (MerciMedia)